

## Optreden op 22 september 2021 bij Philadelphia Zorg.

Onlangs kregen ons koor een uitnodiging van Philadelphia Zorg om te komen optreden in de locatie te Emmeloord in verband met het 60-jarig jubileum van haar bestaan. Philadelphia is een organisatie die door heel Nederland mensen met een beperking ondersteunt en zo iedereen helpt om het beste uit zichzelf te halen. De mensen zijn veelal woonachtig in een locatie van Philadelphia.

Ik verheugde mij al bij voorbaat over ons optreden omdat ikzelf ook ervaren had dat muziek een heel belangrijk element is om het beste uit jezelf te kunnen halen. Het optreden was gepland op een woensdagmiddag in de feestweek van de organisatie. Het was geweldig weer zodat de bewoners en ons koor buiten konden optreden.



Er waren zo om en nabij de veertig bewoners en daarnaast nog een groot aantal familieleden en medewerkers van Philadelphia. Ik had er echt zin in om voor dit gezelschap op te treden.

De dirigente had weer een uitstekend repertoire uitgezocht. Het was helemaal op de bewoners afgestemd. Veel meeslepende c.q meeswingende oudere liedjes zoals het "Lied van de IJssel", "Hoor je het ruisen der golven", "West zuid-west van Ameland" en "Haallijntje boellijntje". Met het binnenhalen van de trossen bij dit lied kreeg het koor assistentie van één van de bewoners met het resultaat dat zij het touw niet meer los wilde laten. Maar natuurlijk was ook "Het kleine café aan de haven", dat volop werd meegezongen, niet vergeten. En met "Haring, paling, kabeljauw" klaptten de omstanders allemaal mee. Wij hadden slechts één lied in het engels. Dit lied "Little ship keep sailing" was gekozen omdat dit voor nagenoeg iedereen een zeer bekend lied is van The Blue Diamonds die het in de jaren 60 gezongen hebben en daar een gouden plaat mee hadden binnengehaald. Tijdens ons optreden kwamen enkele bewoners en familieleden aardig los. Zo stond op een gegeven moment een tweetal bewoners de dirigente te assisteren. Ook het combo kreeg assistentie van een accordeonspeler. Na het zingen van "Zeeman, jouw verlangen is de zee", "De verzonken stad", "Duizend mijlen", "Sierra madre" en "Lappen hoog" was er een einde gekomen aan een bijzondere mooie middag. Iedereen was in een opperste stemming en men vond dan ook dat het koor niet zomaar weg mocht gaan. Er werd minstens één toegift verlangd. Uiteraard werd die gegeven en daarvoor werd ons eigen plaatselijke lied de "Zuiderzeeballade" ten gehore gebracht, waarna het koor een geweldig applaus kreeg. Iedereen was geweldig enthousiast.

jan woets