

Optreden in de Hof van Smeden op 9 mei 2022.

Dit optreden was al twee jaar geleden afgesproken. Echter vanwege corona kon dit jaar pas een definitieve afspraak worden gemaakt. Gelukkig. Cor, Ruud en Jacob waren er al net na 18.00 uur om de muziekinstallatie op te zetten. Deze stond dan ook ruimschoots op tijd klaar zodat er net voor zeven uur van start kon worden gegaan. Voordat we van start gingen kregen we allemaal, om de kelen te smeren, een lekker bakje koffie of thee met een koekje. De bewoners hadden ondertussen het liedboekje van ons gekregen zodat ze mee zouden kunnen zingen.



Je kon tijdens het optreden merken dat de koorleden er echt trek in hadden. Soms leek het dat de een niet onder wilde doen voor de ander. Uiteraard bestond het ten gehore gebrachte repertoire allemaal uit Nederlandse liedjes. Dit had zeker succes naar de bewoners van dit verzorgingshuis toe. Er werd volop meegezongen en meegedeind. Natuurlijk kreeg "Het lied van de IJssel" veel

ondersteuning vanuit de zaal. "Het kleine café aan de haven" en "De kroeg van O'Conell de Ier" werd bezocht. En uiteraard werd "Baltimore" ook weer gezongen. Dit is altijd weer een succesnummer. Onze dirigente, Lineke, weet toch altijd weer een man te strikken om slachtoffer te zijn. Zij gooit dan zonodig al haar charmes in de strijd. De man weet niet van tevoren wat hem te wachten staat.

De voorstelling was verdeeld in twee optredens. Tussen de twee keer optreden was er een pauze voor koffie en frisdrank. In de pauze zijn er nog een aantal cd's verkocht.

Aan het eind van het optreden werd "De Zuiderzeeballade" als toegift gegeven. Het viel op dat een groot aantal mensen dit uit hun hoofd kenden en volop meezongen. Aan het eind werd het koor door de vertegenwoordigster van de Hof van Smeden, met instemming van de bewoners, hartelijk bedankt voor dit optreden waarna ze nog iets eetbaars meegaf voor bij de koffie op de volgende oefenavond.



En daarmee was deze avond weer voorbij en moest er weer opgeruimd worden. Doordat veel leden daar een handje bij hielpen was dit snel voor elkaar. Om en nabij half negen was iedereen vertrokken.

jan woets