

Hey jij, ga met ons mee

We gaan varen en we trotseren

De zeeën, tot aan de horizon

Waar alles begon, het mooiste leven.

Hey jij, wees maar niet bang

Hijs de zeilen en licht het anker

Het varen dat zit ons in het bloed

Heb jij ook de moed, om alles te geven.

Voel de wind en voel je vrij, de zee en wij

Wij kunnen toch alles overwinnen.

En ook al gaat het soms tekeer, het tij dat keert.

Het za-al de koers altijd weer vinden.

Nah, nah, nah enz.

Hey jij, laat het niet gaan,

Maak nu waarheid van al je dromen.

De vrijheid, dat onbekende gevoel

En aan dat doel kan niemand ontkomen.

**Oneindig lijkt de oceaan, kom laten we
gaan**

Het za-al je leven zo verrijken

**En ook al gaat het soms tekeer, het tij dat
keert.**

Het za-al de koers altijd weer vinden.

Nah, nah enz.

6/6

Ook jij, hebt dat gevoel

Om je grenzen te verleggen

Bedenk dan, wat je nog tegenhoudt

Als je 't goed beschouwt, wordt alles nog

Beter beter beter beter beter yeah

Nah nah nah nah nah nah nah

nah nah nah nah hey jij(2x)

einde