



Orchideeënhoeve 2022

Optreden Orchideeënhoeve 16 december 2022

Na twee jaar geen optreden te hebben gehad in de Orchideeënhoeve hadden we weer een verzoek gehad om deel te nemen aan het slagen van de lichtjesavond in deze fraaie uitspanning. Wat een complex is deze hoeve en wat een massa mensen komen op de avonden voor het kerstfeest daar op bezoek. Wat een drukte! En wat leuk dat wij daar ook een rol in mogen spelen.

We hadden ons optreden uitermate goed voorbereid. Het hele repertoire was uiteraard verbonden met het kerstfeest. Alhoewel we de liedjes al vanaf onze geboorte wel tig keer hebben gehoord roept de tekst toch altijd weer een bepaalde sfeer op. Zo hebben we weer gezongen over de herders in de stille donkere nacht die ineens verlicht werd door het engelenkoor die de geboorte van Jezus onder de aandacht van de herders bracht. En deze boodschap over de geboorte van de Vredesvorst ging over de bergen en de heuvels naar iedereen die het maar horen wilde. Zo vernam ook de kleine trommelaar dit nieuws en bracht met zijn trommel een serenade aan zijn Koning. Het bericht over de geboorte gaf heel veel mensen weer een fluisterende hoop op een verbazingwekkende genade. Momenteel hebben we geen herderschare maar leven we in een heel andere wereld. Een wereld waar we erop uittrekken met de arreslee en we zulke lange zeereizen maken dat we onderweg kerstmis op zee moeten vieren. Zoals jullie uit het bovenstaande hebben kunnen destilleren hebben we de volgende liedjes gezongen: Go tell it to the mountains, Stille Nacht heilige nacht, The little drummerboy, Kerstmis op zee, Whispering hope, Jingle bells, White

Christmas en Amazing graze. Dit repertoire hebben op deze avond twee keer naar voren gebracht. Ik heb het weer een geslaagde avond gevonden.

Jan Woets

