

**Ik droom van 'n reis met 'n prachtig mooi zeilschip
Met jou op de golven in 't licht van de maan.
Soms gaan we voor anker, om even te duiken
En zijn dan euforisch van wat wij daar zien
Een wereld ontvouwt zich waar wij niets van wisten
laat dit nooit verkwisten, de schoonheid der zee.**

**Oh Calypso, een droom die nu uitkomt
Hier in 't blauw van de oceaan.**

**Oh Calypso, 'k zal dit nooit vergeten
Jouw mythes vertellen het juiste verhaal.**

Ay di ye – hee, hi – hi – hi – hi.

Ay di yo – ho, ho – ho – ho – ho.

Ay di ye – hee, hi – hi – hi – hi.

Ay di yo – hoe – hoe – oe.

tussenspel

**Wij reven het zeil om wat rustig te varen
En jij streelt de snaren en zingt wat voor mij.
De wind draagt jouw stem van de boeg naar de
spiegel
En vloeit op de golven nog mijlenver door
De reis is ten einde, meren aan bij de kade
In onze gedachten, gaan wij weer naar zee.**

**Oh Calypso, een droom die nu uitkomt
Hier in 't blauw van de oceaan.**

**Oh Calypso 'k zal dit nooit vergeten
Jouw mythes vertellen het juiste verhaal.**

Oh Calypso, een droom die nu uitkomt

Hier in 't blauw van de oceaan

Oh Calypso, 'k zal dit nooit vergeten

Jouw mythes vertellen het juiste verhaal.

Ay di ye – hee, hi – hi – hi – hi.

Ay di yo – ho, ho – ho – ho – ho.

Ay di ye – hee, hi – hi – hi – hi.

Ay di yo – hoe – hoe – oe.

(2X zingen)

Einde